

JHR. MR. V. E. L. DE STUERS †.

Na een langdurig en smartelijk lijden ontviel ons, den 21^{en} Maart, toch nog geheel onverwacht, de trouwe voorvechter voor de belangen van de vaderlandsche monumenten, ons eere-lid Jhr. Victor de Stuers. Zij, die hem in de laatste jaren nader gekend hadden, wisten, dat dit verlies hen elk oogenblik kon overvallen, doch toch zal het bericht hiervan nog velen onverwacht getroffen hebben.

Nog geen twee weken voor zijn overlijden nam hij, schijnbaar in betrekkelijk goeden toestand, ijverig deel aan de discussie in eene vergadering van de monumenten-commissie ten zijnen huize, als altijd scherp van oordeel en vol strijd lust voor de door hem gehuldigde beginselen. Geen der aanwezigen had toen gedacht, dat de strijd van den krachtigen geest tegen het zwakke lichaam reeds zoo spoedig volstreden zoude zijn. Ook niet de Stuers zelf, die nog den dag voor zijn overlijden een vriend bij zich noodigde voor eene bespreking over monumenten. Deze was dien dag verhinderd en zoo werd de conferentie tot den volgenden dag verschoven, dien de Stuers zelf niet meer beleefde.

Zoo waren zijne laatste uren nog gewijd aan de belangen, die door hem gedurende een menschenleven zijn gediend, aan de bescherming van monumenten, waarvoor hij den stoot had gegeven, en waarmede hij zich zoozeer één gevoelde, dat hij elk verschil in opvatting over het daarbij te volgen beleid als een persoonlijk aanval beschouwde, welke hem tot het scherpste verweer kon prikkelen. Dat hij hierbij zich niet altijd eene gewenschte beperking oplegde en soms onnoodig kwetsend was, waren de schaduwzijden van zijn strijd lustig karakter, dat hem steeds deed pal staan voor het bedreigde belang, zonder daarbij met de personen, die in den strijd gemoeid waren, rekening te houden.



Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, geb. 20 October 1843, overl. 21 Maart 1916. Naar het marmeren borstbeeld door Toon Dupuis.