



# I

## OPKOMST DER ANTWERPSCHE SCHILDERSCHOOL



es Zondags morgens van den 16<sup>n</sup> Augustus 1399, ging, voor de eerste maal, de Onze Lieve-Vrouwenprocessie, of Kermis-Ommegang, binnen Antwerpen.

In dezen luisterrijken optocht, die eindeloos scheen, zag men niet alleen de geestelijkheid der beide geslachten, maar ook de Heeren der Wet, hunne ambtenaars, al de stadswerklieden en de schuttersgilden en ambachten.

De stoet werd geopend door de arbeidersgezellen in hun zondagspak uitgedoscht. Allen droegen in de hand eene groote brandende flambeeuw, waaraan het blazoen van hun ambacht prijkte. Deze kloekgebouwde kerels maakten de baan ruim voor de kuische jufvrouwen der Infirmenrijen en de begijntjes met hunne witte doeken, en al de zusters en nonnen onzer kloosters, gods- en gasthuizen. Achter deze groote schaar van geestelijke vrouwen volgden de talrijke priesters der Onze-Lieve-Vrouwenkerk, in prachtgewaad; dan kwamen de heeren kanunniken van Sint Michiels, in wit lakenen kleedingen met de