



IX

FRANS FLORIS



tusschen de bovengemelde vreemde Meesters, trad er weer een geboren Antwerpsche schilder op, die eenen tijd lang de hoofdleider onzer kunstbeweging zou worden. Die bevoorrechte was Frans Floris, wiens vroegere stamnaam « de Vriendt » was. Zijn nieuwe naam ontstond uit den voornaam van zijnen oud-grootvader, « Meester Florys Vrient, metsere, » die op Sint Andriesdag van het jaar 1453 tusschen de « Raadslieden » der stad Antwerpen werd gekozen. ¹

Het juiste tijdstip der geboorte van Frans Floris is moeielijk te bepalen. Van Mander, die vele en vertrouwelijke levensbijzonderheden over onzen kunstenaar met de meeste nauwkeurigheid boekte, verklaart, dat hij « in de vijftigh jaen » oud was geworden, toen hij op 4 October 1570 werd begraven. Wij vonden de bewijzen dat onze Frans den 29ⁿ

¹ Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1453, vol. I.