



## XXV

## RUBENS' LEERLINGEN

**D**e eerste gekende leerling van Rubens is Deodaat van der Mont.<sup>1</sup> Hij werd op 24 September 1582, te Sint Truien, in de Onze-Lieve-Vrouwenkerk gedoopt, als zoon van Willem en van Margaretha Pruynen. Deze ouders vestigden zich een vijftal jaren later met hunne drie kinderen binnen Antwerpen, waar de moeder overleed op 11 Maart 1590. In den staat harer nalatenschap worden de goederen en zilversmidsgereedschappen geschat op 3004 gulden en 10 stuivers. Vader van der Mont oefende dus reeds het ambacht van zilversmid uit. Nochtans liet hij zich maar eerst ten jare 1593 in de Sint Lucasgilde aanteekenen als zilversmid en lettergieter. Toen hij echter zijn ambacht opentlijk wilde uitoefenen, belette hem dit de Deken der zilversmeden, om reden dat hij, ten jare 1586, te Luik, als valsche munter, was gebannen.

<sup>1</sup> In zijne jeugd werd deze schilder ook Godgaf van der Monde geheeten. In Italië noemde men hem Deodati del Monte. Na te Antwerpen te zijn wedergekeerd, teekent hij zijn testament : « *Deodatus van der Mont.* »