



## XXXVI

BLOEMSCHILDERS DER XVII<sup>e</sup> EEUW

sedert de opkomst onzer Kunstschool, hadden verscheidene schilders bloeiende planten als bijwerk in hunne tafereelen gemaald ; maar, nadat de Fluweelen Breughel de bloemschildering tot een schitterend afzonderlijk vak' verhief, brachten vele der Antwerpsche meesters de sieraden der natuur overheerlijk op paneel en doek.

De voornaamste onzer bloemschilders was Breughels leerling zelf, de terecht wereldberoemde Jezuïet Daniël Seghers. Deze kunstenaar kwam te Antwerpen ter wereld en werd op 6 December 1590 in de hoofdkerk ten doop geheven, als zoon van den koopman in zijdenlakens, Peter Seghers, en van Margaretha van Gheelee. De vader van onzen toekomstigen Jezuïet stond bij ons Magistraat te boek voor een oprecht Katholiek. Den 11<sup>n</sup> Maart 1594, komt hij, zes en vijftig jaar oud zijnde, voor onze Schepenen, om « bij eede, lijflijk aen