



XXXVII

KUNSTVERVAL BINNEN ANTWERPEN

Aitgezonderd de verpoozing van het twaalfjarig bestand was er, sedert 1567, — de komst van Alva in ons land, — gedurende tachtig jaren geworsteld voor vrijheid, onafhankelijkheid en vooruitgang. Niet altoos was het Antwerpen mogelijk geweest opentlijk mede te kampen ; doch zijne duizenden uitwijkelingen offerden in Noord-Nederland goed en bloed op den altaar des vaderlands, ter bestrijding van den gemeenen vijand. Een ruim deel der Antwerpenaars volgde met angstige belangstelling den kamp op leven en dood, tusschen hunne Noorderbroeders en de Spaansche overheerschers. In gedwongen werkeloosheid, maar het hart vervuld met hoop en vertrouwen in de toekomst, wachtte onze bevolking de gelegenheid af, om hare kwijnende stad te doen herleven door de heropening der Schelde en den hernieuwden bloei des handels. De wisselvallige kansen des oorlogs moesten dit betrachte oogeblik zelve aanbrenge. Zoowel de nederlaag als de zegepraal